



# Protestantse Gemeente Ter Holten

## Nieuwsbrief

Nummer 19

27 oktober 2024

17<sup>de</sup> jaargang

---

Zondag 27 oktober  
10.00 uur  
Oldeholtgade

Voorganger: mevr. Ds. G. de Haan  
Organist: H. v.d. Bij  
Kindernevendienst

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken met elkaar in het KC.

---

Zondag 3 november  
10.00 uur  
Nijeholtpade

Voorganger: dhr. W. van Brug  
Organist: F. Poelman  
Kindernevendienst

De collecte bij de uitgang is voor : Zending Ghana

---

Zondag 10 november  
10.00 uur  
Nijeholtpade

Voorganger: ds. G. v.d. Dool  
Organist: M. v.d. Honing  
Kindernevendienst

De collecte bij de uitgang is voor : Werelddiaconaat Bolivia

---

### Bloemengroet:

De bloemen van zondag 13 oktober in Oldeholtgade zijn gegaan naar:

Remmelt Hoekstra

De bloemen van zondag 20 oktober in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Geert Kroes

### Bedankt:

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die Heleen heeft gebracht namens Ter Holten.

Ook een dank je wel voor de ( eigen gemaakte ) kaarten.

Vriendelijke Groet,

Rein Hornstra.

## VAN DE PREDIKANT



MISSCHIEN HAD JE HET BEST WEL GEWILD.....

maar het is er (tot nu toe) gewoon nog niet van gekomen: belijdenis doen.

Daarom wil ik graag wijzen op de mogelijkheid daartoe.

Aanleiding hiervoor is dat één uit ons midden te kennen heeft gegeven deze stap te willen zetten. Wat zou het mooi zijn als meerderen zich bij haar zouden voegen in een reeks gesprekken rondom belijdenis-doen!

De meesten van ons zijn als zuigeling gedoopt. Deze kinderdoop heeft iets moois en waardevols: voordat jij ook maar iets kunt

zeggen, heeft God al 'ja' gezegd tegen jou. 'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij' (Jesaja 43:1).

Zo zijn we opgenomen in het Verbond van God met zijn volk, met zijn gemeente.

Dat verbond is eenzijdig van oorsprong - het initiatief komt van God -, maar tweezijdig van strekking. Met andere woorden: de kinderdoop vraagt om beaming van onze kant, voor God en de gemeente.

Waarbij je ook mede verantwoordelijkheid neemt voor het gemeenteleven.

Vaak heb ik meegemaakt dat gemeenteleden zeggen zich voor zo'n stap veel te onzeker te voelen. Pas als ze voor zeg maar 200 procent dat gevoel van zekerheid zouden hebben, zouden ze het aandurven dat ja-woord uit te spreken. Dikwijls waren dat heel betrokken gelovigen.

Naar mijn besef berustte hun aarzeling op een misverstand. Geloven heeft altijd iets in zich van een waagstuk en gaat altijd gepaard met onzekerheid, aanvechting en twijfel. Je hoeft geen supergelovige te zijn om die stap te zetten. God heeft al 'ja' gezegd tegen jou. Zijn belofte is voor het hele leven. Maar het is ook goed als wij 'ja' zeggen tegen Hem en de gemeente, in het vertrouwen dat niet alleen wij die belofte moeten dragen, maar dat die belofte ook ons draagt. Het is vergelijkbaar met een huwelijk: je weet niet wat er op je weg zal komen, maar er is genoeg reden om je vertrouwen jegens elkaar uit te spreken. Dat 'ja' draagt je samen.

Je hoeft het geloof ook niet uit te vinden. Je sluit je aan bij wat christenen al 2000 jaar belijden. Op het komende Paasfeest zal er in onze kerk in ieder geval één ja-woord klinken. Het zou geweldig wezen als meerderen zich daarbij zouden aansluiten. En als je als kind niet bent gedoopt, kun je na je belijdenis je doop ontvangen. Zoals dat in de vroege kerk ook gangbaar was, met Pasen.

Hebt u/heb jij belangstelling om bezig te gaan met vragen rondom belijdenis-doen, laat het me weten!

## **BERGREDE-AVONDEN**

De eerste bijeenkomst rond de Bergrede (Mattheüs 5 t/m 7) ligt inmiddels achter ons. Er is goede belangstelling, maar je bent welkom als je alsnog wilt meedoen!

De eerstvolgende avond vindt plaats op donderdag 7 november om 19.30 uur in het kerkelijk Centrum te Oldeholtgade.

Voor info en gespreksmateriaal kunt u/kun je bij mij terecht.

Een hartelijke groet aan u, aan jou,

ds. Gerrit van den Dool

e-mail: [g.vandendool@terholten.nl](mailto:g.vandendool@terholten.nl)

telefoon: 06 20369072

## Tekst van de dag

### Samen eten

Samen eten kan heel gezellig zijn. Tijd voor elkaar en vertellen wat je bezig houdt.



Lukas 5: 27-32

Tijdens mijn tijd in Peru heb ik regelmatig met Peruanen gegeten en gedronken, Maar meestal was dat buiten de deur. Een vriendin zei letterlijk dat ze het niet fijn vindt om mensen bij haar thuis uit te nodigen. Thuis is voor de eigen kring. Levi nodigt Jezus voor een feestmaaltijd in zijn huis. Ook toen gingen mensen niet zomaar bij elkaar thuis eten. Je at alleen samen met familie, vrienden en mensen met een goede naam. En Levi heeft geen goede naam, want hij is tollenaar. Iemand die belastingen ophaalde voor de Romeinen en daar zelf ook rijker van werd. Maar Jezus komt bij allerlei mensen thuis. Hij eet met Farizeeërs en met tollenaars, met rijken en met armen. Jezus is gekomen om mensen te genezen en te vergeven, zodat ze een nieuw leven met God kunnen beginnen. Hij wijst niemand af, of je nu te slecht of te goed voelt.

**Geschreven door : Hanna Pak, Bodegraven**

**Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.**

### Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op onderstaande zondag een collecte bij de uitgang.

#### Zondag 3 november – Zending Ghana

#### **Kinderen leren bijbellezen in hun eigen taal**

In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs bijbellezen in eigen taal. Goed voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen toekomstige kerkleiders. Steun kinderen in Noord-Ghana door een gift in de collecte.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Nu het Kerkelijk seizoen is begonnen met onze mooie startzondag, kwam eveneens de vraag naar voren om weer te starten met de Kindernevendienst. De vraag kwam ook voort uit gemeenteleden en als Kerkenraad hebben we dit opgepakt. Want kinderen maken een wezenlijk onderdeel uit van onze gemeente

Ter Holten.

Als Kerkenraad hebben we gemeenteleden benaderd met de vraag of zij leiding willen geven aan de Kindernevendienst. We zijn dan ook enorm blij en trots dat 5 gemeenteleden hebben aangegeven dit te willen gaan doen. De vraag is altijd zijn dit genoeg en is de druk op deze vijf mensen niet te hoog. Daarom vragen we via deze nieuwsbrief of er nog twee leden vanuit onze gemeente zijn die ook mee willen helpen om de Kindernevendienst te leiden en vorm te geven.

Donderdag 31 oktober 2024 komen deze gemeenteleden bij elkaar om over de opzet van de Kindernevendienst te gaan praten.

Daarnaast hebben we ook een oproep aan allen die dit lezen.

Zit jij op de basisschool, dan ben je van harte welkom bij de kindernevendienst. Aan het begin van de dienst ga je eerst naar de grote kerkzaal. Hier start je samen met de hele gemeente de dienst. Zo weet je al een beetje wat er in de kerk gebeurt.

Daarna ga je naar je eigen ruimte. Hier hoor je een Bijbelverhaal en is er ruimte voor een spel, knutsel of andere creatieve uiting. Op deze manier hoor jij de meest belangrijke Bijbelverhalen die passen bij jouw leeftijd en hoe jij de wereld ziet. Onze wens is dat jij gaandeweg leert wat het geloof voor jou kan betekenen, wie God voor jou is en hoe jij als christen wil zijn. Met andere woorden "Samen God ontdekken".

Vóór de zegen ga je mee terug de kerkzaal in en kun je weer naar je eigen plekje gaan. Je sluit samen met de hele gemeente de dienst af en krijgt de zegen mee voor de rest van de week.

In de aanloop naar Kerst en Pasen kunnen we speciale projecten opzetten. We zullen zorgen dat er in de diensten en Kindernevendienst óók aandacht is voor jou!

Dus wees van harte welkom.

**Oproep:** Naast de 5 gemeenteleden graag nog twee leden om invulling te geven aan de Kindernevendienst.



Dinsdag 29 oktober	Bijbelkring bij Meintje Hoekstra	20.00 uur
Donderdag 7 november	Bergrede avond in het KC	19.30 uur

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)  
**Per email:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

## Donderdag 7 november

Dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid,  
Herdenken in een moeilijke tijd,  
De wereld bloed uit duizend wonden,  
Dit alles komt door onze zonden.

Maar als we dan even terug denken,  
Heeft God nog heel veel willen schenken,  
Hij gaf zonneschijn en regen  
Was dat niet een grote zegen?

Door Zijn Vaderlijke Hand,  
Groeiende het voedsel op het land,  
We kwamen niets te kort  
Er was dagelijks eten op ons bord.

De Heere is zó lankmoedig en weldadig,  
Hij is ook zeer barmhartig en genadig,  
Hij was bij ons in nood en pijn,  
En daarom moet het Dankdag zijn!

Petra Emens



## **Jongerenweekenden op klooster Westerhûs**

“Ik ben tot rust gekomen. Én het heeft veel in beweging gezet.” Aldus een van de deelnemers na een jongerenweekend op klooster Westerhûs.

Van 29 november - 1 december staat er weer één op het programma.

Een weekend op adem komen op een prachtige plek, speciaal voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het ritme van het kloosterleven ontdekken, ruimte voor jezelf nemen en leeftijdgenoten ontmoeten. Dat is wat je kunt verwachten.

Van harte welkom! Ken je iemand in je omgeving voor wie het misschien iets is? Geef het door. Voor meer info <https://nijkleaster.frl/jongeren-weekend/>. Ook de data in 2025 zijn bekend: 7-9 februari, 23-25 mei en 17-19 oktober.



**Op adem  
komen**

**Een weekend voor jongeren  
van 18-30 jaar in het ritme van  
Klooster Westerhûs (Hilaard)**

**29 nov-1 dec**

**Rust en ruimte voor jezelf  
Verdieping en uitwisseling met elkaar**